

בוקר אחד בחודש שבט אורי קם והחליט לצאת מחוץ לקופסת נרות החנוכה, סקרן אותו מאוד לדעת מה קורה מחוץ לקופסא.

אורי יצא מהקופסה בשקט ובוהירות בלי להעיר את חבריו, עלה על המגירה, ומולו ראה נר לבן ארוך.

הנר נראה לחוץ ומבולבל, ומלמל לעצמו:

"מהר, מהר, מהר עוד מעט כבר יהיה מאוחר,

"מהר, מהר, מהר צריך להזדרז, עוד מעט השבת נכנסת".

**אורי ניגש אל הנר הלבן ושאל, איך קוראים לך ומה תפקידך?**

הנר הלבן השיב: "אני נר לשבת, השבת עוד מעט נכנסת, עליי להגיע לפמוטים מהר, כדי שהשבת תוכל להיכנס".

אורי שאל: "מה יקרה אם תאחר?"

הנר הלבן השיב: "אם אני אאחר, השבת לא תיכנס".

אורי ענה: "הבנתי, העבודה שלך מאוד מלחיצה".

אורי המשיך לטייל והגיע לחנות גדולה, בחנות היה ריח נעים של יסמין, על המדף ראה פמוט עגול כסוף ויוקרתי ועליו ישב נר עגול.

**אורי ניגש אל הנר העגול ושאל, איך קוראים לך ומה תפקידך?**

השיב הנר העגול, "אני נר לנוי, אני מאיר ונח כל היום".

אורי ענה: "הבנתי, יש לך עבודה מאוד נעימה, שיהיה לך יום נעים".

המשיך אורי את הטיול והגיע לבית חשוך, שם ניתקל בנר עצוב שלא הפסיק לבכות, נבהל אורי למראה הנר, אף פעם לא חשב שנר יכול לבכות.

**אורי ניגש אל הנר העצוב ושאל, איך קוראים לך ומה תפקידך?**

ענה לו הנר הבוכה, "אני נר זיכרון, לי קוראים לעבודה רק במקרה של צער ואובדן, אני נותן נחמה ללב האדם".

עצוב היה לבבו של אורי למראה הנר הבוכה.

הצלחתי – למידה

[www.hizlachi.co.il](http://www.hizlachi.co.il)

: [mazi12345@gmail.com](mailto:mazi12345@gmail.com) | 0546331474 | מתקנת הוראה -מזי ג'ורנו



יצא אורי מהבית לטייל בפארק, שם ראה שולחן גדול מקושט בבלונים ועליו דברי מתיקה, מסביב לשולחן היו המוני ילדים ששחקו ושרו.

אורי התקרב לשולחן המהודר וראה שעל השולחן מונחת עוגה מקושטת סוכריות ועליה ניצב נר מחויך.

נר היום הולדת שר: "היום יום הולדת היום יום הולדת".

**אורי ניגש אל נר היום הולדת ושאל, איך קוראים לך ומה תפקידך?**

ענה לו נר היום הולדת, "יש לי עבודה נהדרת וקסומה, אני משמח אנשים פעם בשנה".

אורי חייד לנר יום ההולדת והמשיך להסתובב בין השבילים, עד שהגיע לאולם אירועים, שם ראה חנוכייה גדולה, שמח אורי ואמר: " חג החנוכה הגיע, הגיע הזמן שאני אגש לעבודה".

התקרב אורי לחנוכייה והבחין שהנרות בחנוכייה אינן דומות לחבריו, הנרות היו צבעונים ויפים, אך הם היו מאוד גדולים, גם החנוכייה נראתה שונה עם 13 קנים ולא שמונה.

**אורי ניגש אל הנר הצבעוני ושאל, איך קוראים לך ומה תפקידך?**

ענה לו הנר הצבעוני, "אני נר בר המצווה, מדליקים אותי רק פעם בחיים".

אורי ענה, "איך יכול להיות כל חייד אתה עובד רק יום אחד?"

הנר הצבעוני ענה, "כן, אני נר מיוחד מדלקים אותי בבר מצווה בגיל 13".

יצא אורי מהאולם, ירד במעלית והגיע לבית הכנסת, שם ראה נר תמיד.

**אורי ניגש אל נר התמיד ושאל, איך קוראים לך ומה תפקידך?**

נר תמיד ענה, "אותי מדליקים אל מול ארון הקודש בבית כנסת בשעת התפילה".

אורי חייד אל הנר חיוך גדול ואמר, "יישר כוח חברי, עלה והצלח עבודת קודש לך".

ירד הלילה ואורי התעייף הוא נרדם ביער בין ענפי העץ.

כשקם אורי מהשינה, המשיך במסעו, הוא נכנס לבית קטן שבו ישבו מסביב לשולחן, הורים ושני ילדים האבא התפלל והדליק נר מסולסל, אך שונה מכל הנרות שהכיר, לנר היו 4 פתילים.

**אורי ניגש אל הנר המסולסל ושאל, איך קוראים לך ומה תפקידך?**

השיב הנר המסולסל, " אני נר הבדלה אני מבדיל בין קודש לחול, מדליקים אותי במשך תפילת ההבדלה ומכבים אותי עם היין".

אורי ענה בחיוך, " שיהיה לך שבוע טוב".

הצלחתי – למידה

[www.hizlachi.co.il](http://www.hizlachi.co.il)

: [mazi12345@gmail.com](mailto:mazi12345@gmail.com) | 0546331474 | נייד | מתקנת הוראה -מזי ג'ורנו



יצא אורי לדרכו...

בדרך אורי התחיל להתגעגע לחבריו הצבעוניים, הוא חשב על העבודה שלו ועד כמה הוא אוהב לשיר את מזמורי חג החנוכה ולהריח את ריח הסופגניות המתוק באוויר.

אורי התגעגע לתפקידו בקופסת הנרות, הוא השמש תפקיד מכובד מאוד, הוא מפיץ אור במשך שמונת ימי החנוכה.

אורי החליט לחזור אל חבריו לקופסא והבטיח לא לעזוב שוב את חבריו אהובים.

הצלחתי – למידה

[www.hizlachi.co.il](http://www.hizlachi.co.il)

: [mazi12345@gmail.com](mailto:mazi12345@gmail.com) מייל | 0546331474 נייד | מתקנת הוראה -מזי ג'ורנו



אורי הנר / מזי ג'ורנו

דף עבודה

ענה על השאלות:

1. רשום את שמות הנרות שאורי פגש?

---

---

---

2. מה התפקיד של כל נר?

---

---

---

---

---

---

---

---

3. מה מוסר ההשכל של הסיפור?

---

---

---

4. צייר ציור מתאים לסיפור.