

מני א'ורנו

הינה אצבה אאסכני

אני וסימא מני

פרק 5





הקצנה

קוראים לי מזוי, למה מזוי? על שם סבתא מזל.
 סבתא מזל ואני תמיד היינו יחד,
 בשמחות שלי היא חיבקה ונישקה אותי,
 ברגעים הקשים חיבקה אותי ועטפה אותי בחום ואהבה,
 המילים שלה והאמונה שלה טמונות בי.
 סבתא מזל היתה אישה מצחיקה מאוד,
 ויש לי אינספור חוויות איתה.
 לכן, יום אחד כשהיא ניפרדה ממני
 והשאירה בי חלל כל כך גדול,
 פשוט התחלתי לכתוב...
 מה בדיה בסיפורים, ומה אמת?
 אני אצטט את המשפט
 "שבכל צחוק יש גם קצת אמת".
 שתהיה לכם קריאה נעימה.



פיקס סבתא מלא הבריכה

סבתא מזל היתה סבתא מיוחדת במינה.
סבתא של חיבוקים גדולים ונשיקות שמוחצות לנו את הפנים. היתה צוחקת איתנו כשצחקנו, ובוכה איתנו כשבכינו.

כל יום שישי היא היתה מכינה לכל נכד את האוכל שהוא הכי אהב.
לאחי הקטן היתה מכינה קוסקוס עם מרק, ולאח השני היתה מכינה שעועית לבנה ברוטב. ובכל שבת בבוקר היו בורקסים עם ביצה, וסבתא היתה לוקחת אותנו לבריכה.

סבתא מזל היתה סבתא מצחיקה.
באחת השבתות קמנו מוקדם, הערנו את סבתא ושאלנו מתי הולכים לבריכה. אחי יילל שהוא רעב, והאח השני כבר חיכה מוכן ליד הדלת. סבתא לבשה מהר בגד ים, והכינה תיקים: תיק לאוכל, תיק לממתקים, תיק לבגדים ותיק אחד לכל המשחקים.

ככה, עם כל התיקים, יצאנו לדרך. הבריכה הייתה קרובה לבית של סבתא, אז קבענו עם כרמלה השכנה, וצעדנו לכיוון הבריכה.

כשהגענו לבריכה, עוד לפני שנכנסנו למים, הכרזנו בקול שאנחנו רעבים.
סבתא פרשה מפה, פתחה את הקופסאות, קילפה את הביצים. "בואו, ילדים, אוכלים!" היא קראה. וכשסימנו אמרה, "עכשיו צריך לחכות שהאוכל ירד..."



פיקס סבתא מלא' הבריכה

אבל אנחנו כבר רצינו להיכנס לבריכה. היתה שם מגלשה חדשה – מטפסים על סולם, יושבים בקצה המגלשה, ומתגלשים בתוך זרם של מים. צעקנו אל סבתא: "סבתא, סבתא, בואי נעלה!" והיא כמובן לא סירבה לנו, כי סבתא היתה מין פייט משאלות – כל מה שמבקשים, מקבלים. אז סבתא, אני ואחי טיפסנו במדרגות לכיוון המגלשה. אני התיישבתי על הקצה, וקצת חששתי.

סבתא אמרה, "אל פחד, הכול בסדר..." נתנה לי דחיפה, והופ... התגלשתי בתוך מגלשה מלאה במים.

ואז סבתא התיישבה, הניחה את אחי עליה ו... אחי החליק לבד כי היה שובב ורצה הכול לעשות בעצמו.

סבתא התחילה להחליק, ואנחנו חיכינו... וחיכינו... וחיכינו לה למטה, אבל סבתא משום-מה לא הגיעה – לא היא וגם לא אף אחד אחר ירד במגלשה.

מה קרה?

המגלשה מיועדת לילדים קטנים, וסבתא היתה קצת גדולה – ולא הצליחה להחליק בה.

סבתא נתקעה באמצע המגלשה!