

# משי א'וקו אני וסיבא מתי

פרק 14



FOEMM\_ART



## הקצנה

קוראים לי מזי, למה מזי? על שם סבתא מזל.  
 סבתא מזל ואני תמיד היינו יחד,  
 בשמחות שלי היא חיבקה ונישקה אותי,  
 ברגעים הקשים חיבקה אותי ועטפה אותי בחום ואהבה,  
 המילים שלה והאמונה שלה טמונות בי.  
 סבתא מזל היתה אישה מצחיקה מאוד,  
 ויש לי אינספור חוויות איתה.  
 לכן, יום אחד כשהיא ניפרדה ממני  
 והשאירה בי חלל כל כך גדול,  
 פשוט התחלתי לכתוב...  
 מה בדיה בסיפורים, ומה אמת?  
 אני אצטט את המשפט  
 "שבכל צחוק יש גם קצת אמת".  
 שתהיה לכם קריאה נעימה.



## פסק 14 פריחה של אביב

אם הייתי צריכה לתאר את הבית של סבתא מזל לפי עונות, אביב הוא העונה המתאימה ביותר. בבית של סבתא מזל עמד ריח של פריחה חדשה, של שמחת חיים. של הפרחים בגינה, של עץ הלימונים שהפיץ ניחוח חזק, של עץ המנגו המתקתק ושל עץ השסק שהיינו מטפסים עליו בכל הזדמנות וקוטפים "שקדניות". הבית של סבתא מזל היה אזורי כמו האביב, ריחני, צבעוני ושופע תחושה של התחדשות.

וכמו בכל אביב, לקראת פסח סבתא מזל אהבה להתחדש בפרחים חדשים לכניסה של הבית. היא השקתה את הצמחים במרפסת, ניכשה עשבים, ניקתה, והתיישרה לה בפינת השולחן עם כוס קפה שחור עם טיפה חלב, וחשבה לעצמה: האביב בפתח, השעה מוקדמת בבוקר, היום אני אוציא את כל הרהיטים לחצר. אאוורר אותם, אשטוף את הרצפה, והבית יהיה מוכן לקראת בוא האביב. ואכן כך היה. סבתא מזל הוציאה לגינה את הארון הגדול; את השולחן העגול; את המזרנים של המיטות; את כל השטיחים – ותאמינו לי, היו לה הרבה ומכל הגדלים, המינים והצבעים; את המזנון הקטן – את הגדול היא השאירה בסלון כי היה כבד ועמוס מדי; ואת הספרייה הקטנה. וכל זאת עשתה במהירות ובזריזות. כבר אמרתי לכם שסבתא מזל היא קוסמת, ואתם אפילו לא מבינים עד כמה היא קוסמת...

בזמן שסבתא מזל היתה שקועה בהוצאת כל הבית לגינה, שלמה השכן עבר באוטו שלו וראה שכל הבית של סבתא בחוץ. הוא חשב לעצמו: איך היא הוציאה את כל הרהיטים... אולי היא צריכה עזרה... טוב, אני אלך לכמה רגעים לדואר לקחת את החבילה שלי, ואחזור לעזור לה להכניס את כל הרהיטים בחזרה.

סבתא בינתיים היתה שקועה בעבודות הניקיון. היא לקחה את הצינור של הגינה ושטפה בעזרתו את כל הבית במהירות הבזק, ואחר כך, בתוך 15 דקות, הכניסה כמו בקסם את כל הרהיטים בחזרה לבית, וישבה לנוח לה במרפסת עם כוס קפה ביד.

כששלמה השכן חזר מוכן ומזומן לעזור לסבתא לסדר את כל הבלגן, הוא לא האמין למראה עיניו. "מה זה, גברת מזל, (כך שלמה קרא לסבתא מזל) "אני מדמיין או חולם? הרי לפני 15 דקות הייתי כאן וראיתי את כל הרהיטים בחוץ..."

סבתא מזל צחקה: "15 דקות הן הרבה זמן, ואני אלופה בקסמים... איך מדמיין, אדון שלמה, הרהיטים כבר במקומם, ובמטבח עומד כבר הסיר של ארוחת הצהריים. היכנס, אדון שלמה, בוא תאכל אוכל בריא!"

שלמה השכן נשאר פעור פה, אבל את סיר המטעמים אכל בתענוג רב, וסבתא היתה מרוצה – ניקיון האביב הושלם!