

מאי אילון

אני וסימא מיל

פרק 13



FOAM_ART



הקצנה

קוראים לי מזי, למה מזי? על שם סבתא מזל.
 סבתא מזל ואני תמיד היינו יחד,
 בשמחות שלי היא חיבקה ונישקה אותי,
 ברגעים הקשים חיבקה אותי ועטפה אותי בחום ואהבה,
 המילים שלה והאמונה שלה טמונות בי.
 סבתא מזל היתה אישה מצחיקה מאוד,
 ויש לי אינספור חוויות איתה.
 לכן, יום אחד כשהיא ניפרדה ממני
 והשאירה בי חלל כל כך גדול,
 פשוט התחלתי לכתוב...
 מה בדיה בסיפורים, ומה אמת?
 אני אצטט את המשפט
 "שבכל צחוק יש גם קצת אמת".
 שתהיה לכם קריאה נעימה.



פסק 13 יום הולדת

השבוע חגגו לי יום הולדת. אני בת שמונה!
 סבתא אמרה לי שאני כבר ילדה גדולה. ואני מרגישה גדולה!
 אמא ואני תכננו מסיבת יום הולדת בבית. הזמנו את כל החברים שלי מהכיתה
 והחברות מהשכונה. אני ואמא הכנו יחד שקיות הפתעה עם המון ממתקים
 טעימים. כתבנו יחד רשימת משחקים, והכי חשוב – הלכנו לקנות לי שמלה לכבוד
 היומולדת! בחרתי שמלת משבצות בצבעי ירוק וכחול.
 חזרתי מבית הספר נרגשת מאוד. אכלתי, ישנתי שנת צהריים, קמתי, התקלחתי,
 לבשתי את השמלה המיוחדת שלי, גרבתי גרביונים לבנים, נעלתי נעלי בובה עם
 סרט, וענדתי זר פרחים על הראש. הכול כבר היה מוכן: שולחן המתוקים, כל
 המשחקים, שקיות ההפתעה... הדבר היחיד שנשאר לאמא להכין היה עוגת יום
 הולדת.

אמא הבטיחה לאפות לי עוגה גבוהה עם קצפת ותותים. השעה היתה כבר שלוש,
 והזמנו את כל האורחים לשעה ארבע. אמא התחילה לאפות את העוגה – כדי
 שתצא חמה וטעימה מהתנור. בזמן הזה הספקתי לריב עם אחי הקטן, שתמיד
 מתערב וחשב שזה יום הולדת שלו. ואז – דפיקה בדלת. האורח הראשון של
 מסיבת יום ההולדת שלי הגיע!

זה היה דוד חיים, והוא הביא לי במתנה ספר הרפתקאות מרתק. אחריו הגיעו
 החברות הטובות שלי, והתחלנו במשחקים שאני ואמא הכנו: הנחנו קמח על
 צלחת, ובתוך הקמח הנחנו סוכרייה. הייתי צריכה להתחרות עם החברה שלידי מי
 תהיה הראשונה שתצליח להרים את הסוכרייה עם הפה ללא עזרת הידיים. כל
 הפנים שלי התלכלכו מקמח לבן, זה היה מצחיק.



פיק 13 יום הולדת

אחר כך אמא קשרה סביבנו חוט שעליו קשור נר, והתחרינו מי תצליח ראשונה להכניס את הנר לתוך הבקבוק. כשסיימנו, התחרינו מי מצליחה לעטוף ראשונה את החברה שלה בנייר טואלט. לאחר המשחקים והתחרויות הגיע זמן הממתקים, ואכלנו בהנאה.

לפתע נשמע זמזום חזק. זה היה התנור, שהתריע: העוגה מוכנה! אמא הוציאה את העוגה מהתנור, אבל במקום עוגה תפוחה וגבוהה יצאה לה עוגה-פיתה נמוכה וקצת שרופה. הדמעות כבר עמדו לי בעיניים, יום הולדת בלי עוגה!? ופתאום – עוד דפיקה בדלת. הדלת נפתחה, ולהפתעת כולם, הדבר היחיד שראינו היה מגדל אייפל ענק וגבוה עשוי מפחזניות ממולאות קרם, ולמעלה שוקולד. איזו יצירת אומנות מתוקה! ואז בקע קול מאחורי המגדל: "עוגה מיוחדת לנכדתי האהובה!"

צעקתי מאושר ושמחה: "סבתא!!!"

סבתא מזל היא שהצילה כמובן את המצב וקנתה לי מגדל אייפל של פחזניות מתוקות.

כל המוזמנים אכלו בהנאה, ולי היתה מסיבת יום הולדת מושלמת. לשנה הבאה אני מזמינה עוגה בצורת מגדל פיזה...